

Inför söndagen Delise Ström

Gud är vår far

Vi har en kärleksfull Gud som älskar människorna och som sände sin son Jesus till jorden för att rädda mänskligheten. Jesus tog på sig människornas svagheter. Inte sände Gud sin son till världen för att döma människorna utan för att rädda oss.

Gud skulle ha kunnat tänka så: ”de får skylla sig själva”, men han visste vilket stoft vi är och därför sände han sin son Jesus som ett offerlamm, han tog på sig hela världens synd.

Jesus är vägen till Fadern. Jesus sa: ”Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Det räcker inte att bara be till Gud, vi behöver ta emot det han gjort för oss och ha en fungerande relation med honom. Gud vill skänka oss evigt liv och det livet är i hans son. När vi tagit emot Jesus i våra hjärtan får vi frid med Gud.

Gud är kärlekens och omsorgens fader, han ser till varje hjärta och vill ge oss tröst och vägledning i varje situation. När vi vänder oss till honom går han inte förbi oss. Han säger: ”frukta inte, jag är med dig och vill hjälpa dig.” På ett annat ställe står det: ”Jag vet vilka tankar jag har för er, nämligen fridens tankar, så var inte rädd, för jag tar hand om dig.”

Han är med oss genom allt, vi behöver inte gå ensamma. Han går vid vår sida och när ångest och svårigheter drabbar oss är han där. Han säger: ”kom till mig alla ni som bär på tunga bördor.”

Inför honom kan vi lägga ner allt som är svårt för oss. Varje människa är dyrbar i Guds ögon. Guds kärlek är så stor, han vill ge varje människa nåd, upprättelse och trygghet. När allt ser hopplöst ut vill han hjälpa oss, han ser längre än vad vi gör och han vet vad som är bäst för oss. Han ser hur vi strävar och försöker finna en utväg ur svårigheterna, då är han där och vill hjälpa oss. Vi får lyfta blicken upp och se att han finns där. Han har full kontroll, så vi får lita på honom. Jesus är vår befriare, räddare och Frälsare.

Låt inte oro fylla ditt hjärta, förtrösta på honom som vill allt gott för dig.