

# Den som söker ska också finna

Yrsa Lipkin-Stenlund

Vi har just firat alla helgons dag och kommit in i årets mörkaste del sett till det yttre, men mörkare perioder i livet kan vi ha oberoende av årstid.

Söndagens evangelitext berättar om en man som var anställd av kungahuset. Han hade fått höra om Jesus. Jesus hade tidigare förvandlat vatten till vin och han rörde sig nu bland människor då han levde i början av sin verksamma tid på jorden.

Tjänstemannens son var döende och fadern sökte desperat efter hjälp, allt såg så mörkt ut. Han fann Jesus i Kana och bad honom om hjälp för sin son.

Först svarade Jesus: ”Om ni inte ser tecken och under tror ni inte”. Tjänstemannen vågade be en gång till – ”kom innan mitt barn dör!” ”Gå, din son får leva”, svarade Jesus. Mannen trodde på det ordet och från den stunden blev sonen frisk. Ljuset hade verkligen brutit in.

Enkelt verkar det, men så svårt för oss i dag. Har vi ord att tro på? Ja, varje dag kan vi läsa Guds ord om vi vill. Guds ord är sanning och som ett brev från himlen, som vi får lita på och som vi faktiskt kan bygga våra liv på.

Just nu kan vi inte söka upp Jesus på någon geografisk ort men vi kan ta emot honom i våra hjärtan.

Går det att gömma sig för Gud? Det tror jag inte. Då Eva och Adam åt av den förbjudna frukten kände de sig nakna och ville gömma sig.

Gud vandrade i lustgården efter dagens slut och ville ha gemenskap med dem.

Han fann dem i deras mörkaste stund, men också i den stunden bröt ljuset igenom. Gud gav dem skinn att klä sig i, han lämnade dem inte.

Senare i historien gav Guds ende son sitt liv för att vi skulle bli rättfärdiga. Till och med Jesus trodde i sin mörkaste stund att Gud övergivit honom, men i stället blev hans död den vändpunkt då ljuset segrade. Om vi tagit emot honom som vår räddare ser Gud på oss i ljuset; Han ser oss som felfria därför att Jesus var felfri.

Tjänstemannen som av hela sitt hjärta längtade efter att få se sonen helad kunde söka upp Jesus öga mot öga.

Sedan dess har många år hunnit gå sedan Jesu död och uppståndelse men världen är fortfarande i Guds hand. Gud uppmanar oss att söka evangeliets gåva och lovar att den som söker också ska finna.